

# LANDSBYEN RONEKLINT

Landsbyen Roneklint består af huse og gårde placeret med et lille stykke gadejord som centrum. I midten er plantet et egetræ. Her har boet mennesker siden stenalderen, den smukke placering har gennem tiderne været den samme, men beboernes vilkår har ændret sig.

Landsbyen blev udskiftet i 1797.

Udskiftningen og udflytningen af gårde i landskabet har betydet store forandringer.

Af de oprindelige 11 gårde blev seks gårde liggende i Roneklint (i dag er kun 5 tilbage) med deres marker placeret efter stjerneudskiftningsprincippet. Stjernemønsteret kan stadig genfindes i de levende hegn og jorddiger i landskabet omkring landsbyen. På gårdtomterne ligger der i dag beboelseshuse.

Byens beliggenhed tæt på vandet har givet job og bolig til fyrpasser og lods. Lodshuset stod ikke til at redde og blev revet ned i 2014 for at give plads til et såkaldt bulhus, et langhus af træ.

Roneklint ledefyr er etableret i 1894 og består af et forfyr og et bagfyr. Forfyret var anbragt i en lille træbygning tæt på kysten, mens bagfyret består af en gitterkonstruktion i metal placeret tæt på Roneklint. Læs mere om fyrene i fyrtårnet ved batteriet på Roneklint.



## GADEKÆRET I RONEKLINT

Gadekæret i Roneklint ligger i Strandgårdens have.

Gadekæret har i århundreder været en vigtig del af landsbyens liv. Her vandede bønderne deres husdyr, her rengjorde man gårdenes redskaber efter endt arbejdsdag i marken.

Her blev tønder og kar lagt i vand for at tætne dem, her kølede landsbysmeden det gloende jern, når han var færdig med at bearbejde det, og her hentede man vand til at slukke ildebrande.

Med tiden mistede gadekæret sin oprindelige funktion og er i dag en idyllisk lille sø med andemad, grønne frøer, vandnymfer og guldsmede.



## SOMMERHUSOMRÅDET KOHAVEN

Sommerhusområdet Kohaven er det ældste på Jungshoved. Det første sommerhus blev bygget i 1934. Den store udstykning fra Kohavegård skete i begyndelsen af 1960'erne. Der var også planer om flere udstykninger, men det blev forhindret ved fredning af Skippergårdens og Strandgårdens marker i 1963.

Vil du vide mere om landsbyen Roneklint, anbefales det at læse Niels Østergårds bog "Fra fæste til fritid"