

Jungshoved



Nr. 3

Efterår 2007

Årgang 3

INDHOLD	REDAKTION
Løst og fast..... 4	Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: 55 99 92 56 E-mail: knudjacobsen@privat.dk
Borgermøde 6	Hanne Rasmussen Tlf.: 55 99 80 26 hakir@c.dk
Lokalråd 8	Merete Siegumfeldt Tlf.: 55 99 88 11 E-mail: siegumfeldt@mail.tele.dk
Dialogudvalg..... 10	Majbritt Nielsen Tlf.: 55 99 13 42 E-mail: nielsen4720@hotmail.com
Nyt fra Jungshoved Skole..... 11	Frede Jørgensen Tlf. 55 94 51 51 frede@joergensen.tdcadsl.dk
Sommerfesten i JIF 13	Deadline for næste nummer: 1. november 2007
Svømning 14	Forsidefoto: Max Olsen
Volleyball 16	Tegninger: Lise Jacobsen
En tilflytters tanker..... 17	
Pensionistforeningen..... 18	
Fuglene på Jungshoved..... 20	
Kirkenyt. Gudstjenester 23	
Kirkenyt. Praktiske oplysninger..... 25	
Konfirmation – en gammel tradition .. 24	
Efterår i præstegård og Rejsestald..... 28	
”Vendepunkter” af Bent Straagaard .. 31	
Med Holger på farten 2 33	
”Stafetten” – at komme ”HJEM” til ... 38	
En arbejdsplads på Jungshoved (6)..... 43	
Konkurrencer 45	
Skumringsaften, Foreningen Norden.. 47	
Jungshoved kalender 48	
Bladet udkommer i 1.200 eksemplarer og omdeles d. 26.-27. september 2007.	
Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver.	

KONTAKTADRESSER:

Jungshoved Lokalråd	Jørgen Hein	55 99 91 35
Jungshoved Menighedsråd	Bente Wermuth	55 99 90 06
Styregruppen for Jungshoved Skole	Lise Jacobsen	55 99 92 56
Vicevært for skolen	Niels Holger Wermuth	55 99 94 02
Jungshoved Idrætsforening	Majbritt Nielsen	55 99 13 42
Strandjagtforeningen	Per Sellebjerg	55 99 04 05
Pensionistforeningen	Karen Carlsson	55 99 82 80
Amatørfiskeforeningen	Gert Jensen	55 99 80 24
Daglejen	Lissi Henriksen	55 99 90 91
Jule-/påskemarked	Margrethe Christensen	55 99 90 48

*Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.*

(Mads Hansen, 1868)

Ja, i skrivende stund sidder jeg og lytter til summende mejetærskere og store John Deere traktorer, der kører kornet hjem. Vi har endelig fået et par dage med tørvejr, men i år er avlen nok ikke større, end den kan være i siloerne, jeg tror det er den dårligste høst i mange år.

I denne udgave, som kommer lidt forsinket på grund af sommerferien, kan du læse om det nye lokalråd og fortsættelsen af redaktørens tur på Jungshoved med Holger Andersen. ”Stafetten” er denne gang fra ”Marensminde” i Stavreby, og vi besøger én af Jungshoveds største arbejdspladser. Som noget nyt kan vi præsentere en debutant på bogmarkedet, idet Bent Straagaard fra Roneklint netop har fået udgivet sin erindringsbog. Vi takker for disse og mange andre gode indlæg

Og så starter sæsonen igen på Jungshoved Skole – det er utroligt så mange spændende aktiviteter, der udfolder sig i det gamle hus. Fra alle foreningsaktiviteterne over håndarbejder, fødselsforberedelse, afspænding, yoga og madlavning til julemarked og spændende kulturaftener. På de midterste sider af bladet finder du den lille folder ”Det sker i vinter på Jungshoved”, som nemt kan trækkes ud og hænges på opslagstavlen.

God fornøjelse

Hanne Rasmussen



LØST OG FAST



- I april måned, da solen skinnede, og alle var begyndt at glæde sig til en lang og varm sommer, forudsagde Holger Andersen, Bønsvig, at sommeren 2007 ville blive kold og regnfuld. Han fik i den grad ret, den gode Holger.
- Eva Lindsberg, Gyvelvej 4 har været så flink at sende os en mail, der fortæller, hvordan grundejerforeningen ”Stodderstubben” har fået sit navn. Da grundejerforeningen blev stiftet, var der flere navne på banen bl. a. navnet ”Havblik”. Dette forslag kunne dog ikke opnå tilslutning fra grundejerne på Anemonevej, da de slet ikke kunne se havet fra deres vej. Lone Hansen foreslog herefter navnet Stodderstubben, og herved blev det.
- Tak til Jungshoveds blomsterpiger, Gitte Petersen og Kirsten Basland, som på eget initiativ fik plantet sognets blomsterkrukker til. Også tak til Lilly Poulsen, som sørgede for, at tilplante blomsterkrukken ved Stenstrup Gadekær.
- Per Onsberg, fortæller, at der i: *Repholtz's ”Beskrivelse over Baroniet Stampenborg”* fra 1820 er en omtale af ”Stodderstubben” fra Bønsvig Strand. Her omtales den som en hvidtjørnsstubb, der fungerede som sømærke. Stubben havde skjulte kræfter, og man skulle passe på ikke at gøre den skade. Per Onsberg har et godt tilbud til de af bladets læsere, der er interesseret i en kopi af Repholtz bog. Man kan få den for kopiprisen ved henvendelse til Per Onsberg eller til bladets redaktion.
- Bente Wermuth, Tøgeholt har velvilligt ladet os fotografere et maleri fra Bønsvig Strand, hvor man kan se, at der dengang var mindst 4 bådehuse på havnen. Maleriet er fra 1990 og bærer signaturen MA. Er der nogen, der ved, hvem kunstneren er?



- Per Onsberg, Stavreby har sendt os følgende beretning: ”Ved at rydde et Mødingssted i Roneklint, Jungshoved Sogn, fandtes 1863 en krukke med 503 Mønter, deraf var 5 Sterlinge, en svensk Ørtug, Resten var Witten præget før den hanseatiske Møntunion af 1379”. Per husker ikke sin kilde, men håber på hjælp fra vores vågne læsere.
- Dræbersneglen, også mere fredeligt kaldet Den iberiske Skovsnegl, har nu også gjort sit indtog på Jungshoved. Meldinger om dens forekomst kommer fra Bøged, Roneklint, Hovmarken og Smidstrup. Den bevæger sig i sneglefart ca. 7 meter i døgnet.
- I denne sommer har vi hørt, at der har været afholdt by- og havnefester i Jungshoved, Roneklint, Stavreby og Stenstrup. Dejligt, at vi bruger nogen tid sammen!

- I begyndelsen af august høstede Keld Pedersen, ”Pilegården” og Erik Nielsen, Jungshoved en havremark i Roneklint på gammeldags maner. Høsten foregik med en *D Deering IH nr.6* selvbinder fra 1938 forspændt grå *Ferguson* årg. 1956.



- Anette Rasmussen, Stavreby og Jannie Cederlund, Mern kører til september til Estland med en sending indsamlet børnetøj og legetøj. Modtagerne i Estland er trængte familier, som har brug for ekstra omsorg. Anette og Jannie vil fortælle om turen i næste nummer af bladet.
- Søndag d. 7. oktober er der landsindsamling til fordel for Røde Kors. Alle husstande på Jungshoved skulle igen gerne få besøg af en indsamler denne dag.

Knud Jacobsen, Stenstrup

Borgermøde på Jungshoved 5. juni 2007 med valg af lokalråd

68 Jungshovedborgere mødte op i gymnastiksalen til borgermøde d.5.juni.



Jørgen Hein, Henrik Holmer og Erling Nielsen på vej til borgermødet

Aftenens program startede med, at **borgmester Henrik Holmer** fortalte om sit arbejde som borgmester, og om hvordan det står til i den nye stor-kommune. Med udgangspunkt i sit eget liv og kommunens historiske nøg-lebegivenheder formidlede han sine egne holdninger og visioner på en meget jordnær og vedkommende måde. Derefter blev der svaret på spørgsmål fra salen.

Næste gæst var **viceborgmester Erling Nielsen**, der som repræsentant for det dialogudvalg, som skal samarbejde med os på Jungshoved, fortalte om demokratiudvalgets model for nærdemokrati. Fra dialogudvalget deltog også **Mette Christiansen og Birthe Helth**.

Der er vide rammer for det enkelte lokalområde m.h.t. valg, vedtægter osv. I Jungshoved har vi, som de første i kommunen, haft lokalråd siden 1996 og følger de gældende vedtægter, indtil det nye lokalråd er konstitueret og trådt i kraft.

I pausen kunne man forsyne sig ved kaffe-kage-bordet og nyde musik og sang ved **Nikolaj Rysager**. Han gav flere numre, som alle relaterede til vores område, og modtog taktfast bifald. På Jungshoved forstår vi godt, at han er blevet berømt i hele landet for sine gode sange.

Efter pausen aflagde **formand Per Onsberg** årsberetning, som bl.a. omhandlede diverse byggesager, lokalplaner, oprensning af gadekær, bladet ”Jungshoved”, ny hjemmeside, jubilæumstidsskrift for Brugsen og andre små projekter, som lokalrådet har støttet i det forløbne år. Derefter var der valg til det nye lokalråd med Knud Jacobsen som dirigent.

Der var stor interesse for at medvirke, der skulle vælges 4 nye samt suppleanter og der var skriftlig afstemning om pladserne.

Det nyvalgte lokalråd holdt sit første møde sidst i juni, hvor konstituering fandt sted.

Lokalrådet ser nu (næsten) sådan ud.:



Øverst fra venstre: *Ann Helen, Nina, Christian Bjørn, Peder og Jørgen*
Nederst fra venstre: *Kristian, Jens og Lone*

(Lise fotograferede, og Margrethe var ikke til stede)

Se fulde navne, adresser, tlf. m.v. på næste side.

Lokalrådet har konstitueret sig som følger:

- Formand:* Jørgen Hein, Bønsvigvej 33,
tlf. 55 99 91 35, jørgenhein@hotmail.com
- Næstform.:* Christian Bjørn Andersen, Bønsvigvej 21,
tlf. 44 94 01 09, uglemose@mail.dk
- Sekretær:* Jens Bille Lind, Roneklintvej 25,
tlf. 55 99 89 17, jensbille@mail.dk
- Kasserer:* Lone Petersen, Over Lyngen 2,
tlf. 55 99 94 36 / 30 66 99 82, lonpe@vordingborg.dk
- Hjemmeside:* Ann Helen Stangbye Madsen, Jungshovedvej 31
tlf. 24 45 85 81, Annhelen_stangbye@hotmail.com
- Suppleanter:* Kristian Knudsen, Kohavevej 17,
tlf. 55 99 82 16 / 30 22 69 33, coheaven@gmail.com
(*hjemmeside*)
Peder Andersen, Over Lyngen 4,
tlf. 55 99 95 41 / 22 22 23 46, lynggaard@lynggaard.dk
(*L.A.G.*)
Nina Balslev, Duevangen 5,
tlf. 55 99 99 32 / 29 99 34 86, nij@privat.dk
- Repræsentanter fra Styregruppen for Jungshoved skole:*
Margrethe Christensen, Over Lyngen 3,
tlf. 55 99 90 48, molly@c.dk
Lise Jacobsen, Ambæk Mark 10,
tlf. 55 99 92 56, lisejacobsen@nypost.dk

Kommende møder i lokalrådet:

- 2007: 8. november, kl. 19 i JIFs Klubhus
2008: 10. januar, kl. 19 på Jungshoved Skole
10. april, kl. 19 på Jungshoved Skole
5. juni kl. 19 på Jungshoved Skole

Lokalråd - kom og vær med!

Så er aftalen med Ny Vordingborg Kommune på plads. Vi har rigtig god grund til at være tilfredse. Aftalen giver alle borgere direkte kontakt med kommunens folk, vi har nu en reel indflydelse på Jungshoveds udvikling, og det gælder faktisk alle områder. Prøv lige at se, hvad aftalen bl.a. indeholder:

- at politikerne ved løbende, direkte dialog opretholder et tæt forhold til alle lokalområder og hele tiden kender lokalbefolkningens holdninger,
- at borgerne inddrages reelt i spørgsmål af betydning for deres lokalområde så tidligt og ofte som muligt og dermed får mulighed for indflydelse på deres dagligdag og for at agere lokalt,
- at grundlaget for politiske såvel som administrative afgørelser sker på et veloplyst og bredt belyst grundlag,
- at der gennem gensidig respekt og dialog mellem politikere, forvaltning og borgere skabes tillid og tilfredshed hos borgere.

Utroligt flot! Du kan henvende dig direkte til kommunens folk (*se Dialogudvalgets medlemmer på næste side, red.*), hvis du har noget på hjerte. De er parate, imødekommende, lyttende, forstående, kritiske etc. Kontakt lige lokalrådet, hvis din henvendelse til kommunen har almen interesse, så prøver vi også at hjælpe dig.

I øjeblikket er der kommet to henvendelser til lokalrådet (bestyrelsen). Én henvendelse om trafik og én om anvendelse af fyrtårnet ved Maderne til fugletårn. Og så venter vi på din henvendelse!

Hvis du vil være med til at bestemme, så mød op til lokalrådsmøderne eller kontakt en af os.

Det næste møde afholdes den 8. november. Der møder politikerne fra kommunen op for at fortælle om deres planer for Jungshoveds udvikling - og for at høre på os.

Jørgen Hein, formand for Lokalrådet

Dialogudvalg 5

Mette Høgh Christiansen.

Tlf.: 55 37 68 01, e-mail: mchristiansen@vordingborg.dk

Elly Nielsen

Tlf.: 55 81 31 98, e-mail: enielsen@vordingborg.dk

Bent Maigaard

Tlf.: 55 98 53 49, e-mail: bmaigaard@vordingborg.dk

Birte Helth

Tlf.: 55 37 44 33, e-mail: bhelth@vordingborg.dk

Erling B. Nielsen

Tlf.: 55 99 63 21, e-mail: ebnielsen@vordingborg.dk

Anja Valhøj

Tlf.: 55 36 26 85, e-mail: anv@vordingborg.dk



Snakken går på borgermødet den 5. juni

Nyt fra Jungshoved Skole

Som man kan læse i indlagte folder, er der igen i år mulighed for at gå en aktiv vinter i møde.

Som noget nyt tilbyder LOF et forældreforberedelseskursus og to kurser om krop, kontakt og kommunikation på skolen.



Kulturaftener

Vi fortsætter med at arrangere kulturaftener. I år arbejdes der i skrivende stund på et foredrag om Galathea ekspeditionen, en aften med Bent Straagaard, som lige har fået udgivet en bog om et spændende liv og endelig en foredragsaften i samarbejde med Foreningen Norden. Har bladets læsere gode ideer til andre emner, er I velkomne til at kontakte Hanne Rasmussen eller Lise Jacobsen.

Arbejdsdag

Lørdag d. 29. september vil det glæde os at se rigtig mange aktive brugere med arbejdstøj, klude, pensler, malerulle, knofedt og godt humør, for denne dag gøres der hovedrent på skolen. Der skal males og laves små reparationer, og efter endt arbejde er der frokost. Da vi selv står for den indvendige vedligeholdelse, er det af stor betydning med frivillig arbejdskraft, hvis vi vil komme til et rent og pænt hus i vintersæsonen.

Midler til vedligeholdelse og inventar kommer alene fra indtægter i forbindelse med udlejning og vi kan glæde os over igen i år at have en del lejemaal. Denne gang med gæster fra så forskellige steder som Greve, Glostrup, Færøerne, Haslev, Norge, Ørslev, Næstved, Fakse Ladeplads, Her-

lufmagle, København og Køge. De sikrer os midler, men også liv i det gamle hus om sommeren.

Ryging er et tilbagevendende diskussionsemne. Vi hører under Vordingborg kommune og den rygepolitik, der er aftalt her. Den skal sikre et røgfrit arbejdsmiljø for alle. Derfor må man indtil videre **kun ryge på gangen i stueetagen eller udendørs** på Jungshoved skole. Der må selvfølgelig ikke ryges, hvor der er børn. Husk at lægge pauser ind, så der kan gives rygere mulighed for at gå ud at ryge uden at gå glip af noget. Rygere bedes huske at tømme askebægre i containeren i skolegården, tak!

Lokalråd

Jungshoved skole udpeger 2 repræsentanter til lokalrådet. Der vælges rep. på næste møde i styregruppen (d. 12.9). Lokalrådet er kommet godt fra start og holder fremover deres møder i skolen. Det er åbne møder, hvor alle kan komme, så hold øje med opslag i Brugsen.

Ansøgninger

Fra Jungshoved skole har vi ansøgt om midler til et græstæppe. Det skal bruges til at udvide petanque-sæsonen, således at man kan rulle tæppet ud og spille i gymnastiksalen. Desuden har vi søgt om penge til foredragsaftener. Vi håber, vi er de heldige!

På gensyn i den gamle skole,

Styregruppen, Lise Jacobsen

**Jungshoved Forsamlingshus
Rammen om Deres private fest
Hele områdets mødested
Tlf. 55 99 90 56**

Sommerfesten i Jungshoved Idrætsforening

Vi afholdt som vanlig sommerfest i Idrætsforeningen, lørdag d. 28. juli. Med det vejr, vi har haft over sommeren, var vi noget nervøse for vejrudsigten, men vi kan kun være tilfredse, sol og tørvejr det meste af dagen og aftenen.

Vi startede kl. 13.00 med fodbold, og så gik det ellers derudad, da der skulle spilles 30 kampe over dagen. Mern blev over alt vinder, og vandt en kasse øl.

Kl. 14.00 gik vi i gang med Landliggerstævnet, som Maja Vang og Sofus stod for. Vi var 4 hold: Mislehøjvej, JIF, Havnen og Strandjægerne. I år var det meget avanceret med vattamponer og vaseline på næsen, pilespil, blindbuk, slå knude på et langt reb, løbe med vand i en pose med MANGE huller i



og ølkonkurrence.

Ja, jeg ved ikke, hvorfor det lige er bestyrelsen i Idrætsforeningen, som vinder den igen i år. En rigtig sjov dag, hvor Mislehøjvej blev vinder af hele konkurrencen.

Toni Vang havde igen i år sagt ja til at speake hele dagen - tak for det, det gjorde du godt! Mens dette stod på, havde Morten Larsen og Tine travlt med at passe grillen, da vi til festen om aftenen skulle have helstegt gris med salat, kartoffelsalat og pastasalat. Vi kom lidt forsinket i gang med festen, da kampene trak ud. Men alle fik mad, og der blev købt lodder til vores amerikanske lotteri, Poul Henning var en god støtte, men jeg tror ikke, det var med Anne-Mettes accept, at der blev købt SÅ mange lodder.

Kl. 21.00 spillede Ole & Ole op til dans, det var dejligt at se, der var folk på dansegulvet i år.

Da vi kun kan få tilladelse til levende musik ved udendørs arrangementer til kl. 24.00, måtte Ole & Ole pænt stoppe med at spille ved 24-tiden, men festen fortsatte til ud

på natten. En rigtig god dag med mange mennesker over dagen.

Tak til alle, der hjalp til med arrangementet både fredag, lørdag og søndag!

*Med venlig hilsen,
Formand Majbritt*

KULTURAFTEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE

TORSDAG D. 22. NOVEMBER, KL. 19.00-21.30

“Vendepunkter”

En livshistorie af

Bent Straagaard, Roneklint.

Foredrag og billeder fra barndommen på Als, livet i Afrika og tilbage til livet i Danmark.

ENTRÈ: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage.

Alle er velkomne!

JIF Svømning

Så er svømmesæsonen startet igen, nærmere betegnet den 27/8 2007. Vi har stadig undervisning mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 til 20.00. Vi har 17 børnehold, 2 aerobichold, 2 voksenhold og ”fjordsvømmer”-holdet samt en del forældre, der benytter sig af at kunne motionsssvømme, mens børnene får undervisning. Alt i alt ca. 300 medlemmer.

Vi har måttet sige farvel til Bo og Jens som trænere. De kunne desværre ikke længere finde tid til svømningen. Vi siger tak for den store indsats og godt samarbejde.

Til gengæld kan vi sige velkommen til Anne Sofie, som har overtaget Bos hold om torsdagen, og til Lotte og Anita, som sammen med Lene klarer vandaerobicen om mandagen. Jens’ hold om tirsdagen har Dorthe lovet at tage sig af.



JIF-svømmere til svømmestævne i Haslev 4/2 2007

Vi har i foråret været til et par svømmestævner i Haslev. Svømmerne havde nogle gode eftermiddage, og der blev sat mange personlige rekorder. Forældrene var mødt talstærkt op, og der blev heppet og klappet. Der var en rigtig god stemning. Ved stævnernes slut var der medaljeoverrækkelse til samtlige svømmere.

Vi kender endnu ikke situationen omkring fremtiden for svømmehallen i forbindelse med lukning af Tokai Boarding School til marts 2008. Seneste nyt er, at medarbejderne på Tokai opsiges til fratræden pr. 1/3 2008. Kommunen er adspurgt, om vi kan regne med, at vores svømmesæson kan løbe april 2008 med, og svaret var, at så længe der ikke foreligger andre oplysninger; ”gør vi som vi plejer”... Vi må håbe, der findes en løsning, så borgere i den gamle Præstø kommune stadig har en svømmehal!

Connie Dalsgaard



J I F Volleyball - SE HER!!!

- er der nogen, der vil spille volleyball med os?

Vi har stadig plads til dig!

Vi spiller på Klosterbakkeskolen, onsdag kl. 20.30 - 22.00, og vi vil gerne være nogle flere. Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt, det går ikke vildt til. Kan man ikke komme hver gang, er det ok, for vi har selv det samme problem, pga. arbejde og vagter. Derfor kan det knibe, med spillere en gang imellem.

Vi håber, der er flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volleyball i JIF i Præstø. Prisen er lille – kun 250 kr. for hele sæsonen. Vi er startet igen den 5. september 2007.

Er du interesseret, så mød op eller ring til Max fra JIF på tlf. 55 99 81 12, mobil 20 98 89 38.

En tilflytters tanker ...

Kan du skrive om, hvordan det er at være tilflytter til Jungshoved, blev jeg spurgt om en dag. Jo, det kan jeg da godt, var mit svar. Så nu sidder jeg her og grubler. Hvordan skriver man om noget så personligt uden at blive alt for privat? Det er over halvandet år siden, jeg kom til Jungshoved. Jeg har flyttet rigtig meget i mit liv, men mest boet i byer, så sammenligninger mellem by og land dukker meget naturligt op.

På mange måder kommer folk hinden meget mere ved her, end man gør i større byer. Jeg har flere gange boet i opgange med mange mennesker uden at kende nogen af dem, og kun hilst på et par enkelte. Så er det anderledes ude på landet. Her hilser man. Da jeg ikke altid er så hurtig til at se, om det er nogen jeg kender eller genkender biler, så hilste jeg tit for en sikkerheds skyld i starten. Det gjorde, at jeg nok nogle gange har hilst på sommerhusgæster, der kiggede noget forundret tilbage.

Noget af det, der er meget spændende med Jungshoved, er alle de historier, stedet rummer. Jeg husker en dag, vi havde gæster og tog en tur på Slotsbanken. Der kom jeg i snak med et ældre, meget hyggeligt ægtepar, der havde masser af historier at fortælle om sukkerroer-

nes vej i de gode gamle dage. Det billede, de gav, dukkede da også op på min indre skærm, da jeg til Sankt Hans stod og kiggede ud over vandet. Det er også det, der gør, at man kommer til at holde af steder, når man kender dets historie. Lokalhistorisk arkiv på biblioteket i Præstø er i den sammenhæng et godt sted at komme, hvis man er nysgerrig efter at vide, hvad fortiden gemmer af små og store historier.

Telebussen er for øvrigt en god måde som tilflytter at lære området at kende på. Man ved jo aldrig, hvor man kommer rundt forbi på vejen. Første gang jeg skulle en tur ind til byen med bussen, kom jeg virkelig på sightseeing og så mange af de flotte steder, der er. Lige hvor det var, har jeg stadig ikke fundet ud af. Vi kørte frem og tilbage, så det er nok ikke en tur for dem, der har dårlig tid eller tendens til køresyge. Telebussen er ikke en spontan oplevelse. Når man har boet i en storby, hvor bussen hjem kørte hvert femte minut, skal der noget mere planlægning til, når bussen skal bestilles en time før, og man ikke helt ved, hvornår den dukker op. Dog er servicen noget helt andet, og turen langt hyggeligere og mere charmerende. Absolut en anbefaling værd

Det at Jungshoved er en halvø, gør det lidt mere begrænset og mere

overskueligt. Det føles mere, som om man er en del af et samfund, end hvis man boede ved en hovedvej mellem to byer.

Når man flytter ud til et samfund som Jungshoved, er det lige i starten lidt svært at vide, hvordan det lige er man gør. Går man over til naboerne? Hvordan lærer man mennesker at kende? Hvad sker der i lokalområdet? Er det noget med, at der er nogle der er gode at ken-

de? Hilser man på alle? Hvem kender hvem, og den slags. Så kan det være en hjælp med de mange aktiviteter og arrangementer, der tilbydes i området. Brug af skolen, forsamlingshuset og Jungshovedbladet er nogle gode tiltag, som viser en tilflytter meget om, hvad der rører sig i området. Vil man selv, og er lidt om sig, kan man hurtigt komme i snak med nogen.

Ann Helen Stangbye Madsen

Nyt fra Pensionistforeningen

Bestyrelsen siger velkommen til de nye medlemmer, vi har fået. Det er en stor glæde, at flere og flere melder sig ind i foreningen. Vi ser også med glæde, at unge mennesker melder sig ind i vores forening, vi håber dermed at se flere til vores banko.

Siden sidst har vi været på tur til København. Vi var 45, der var på en dejlig kanalfart med en dygtig guide, der fortalte meget om København. Vi sejlede omkring det nye operahus, den lille havfrue, gennem Christianshavns kanal tilbage til Gammel Strand. Turen gik til Vallø Slotskro, hvor vi fik en dejlig platte, videre til Rødvig Kro, hvor vi nød eftermiddagskaffen.

I august var vi på en dejlig 5-dages tur til Eisenach i Tübingen i Tyskland (*se næste side, red.*).

Vi startede med banko mandag den 3. september kl. 19,00 i forsamlingshuset. Fredag den 21. september holder vi høstfest kl. 18,00 i forsamlingshuset, med middag, og Johnny Hansen spiller op til dans.

Løvfaldsturen bliver torsdag den 18. oktober og går til Orø med bus og trækfærge fra Hammer Bakker. Vi sætter opslag op i Brugsen, så husk at kikke efter.

Vi har også vinterprogrammet færdigt - se det i ”Det sker i vinter på Jungshoved Skole” på de midterste sider i bladet. Husk allerede nu julefrokosten tirsdag den 11. december kl. 12.30.

P.B.V.

Karen Carlsson
formand

Pensionistforeningens sommertur til Eisenach i Thüringen

Jungshoved Pensionistforening havde igen i år lavet en 5-dages tur i samarbejde med Ørslev Turist, hvor Langebæk Pensionistforening også deltog. Vi var 46 personer der drog af sted tirsdag den 21. august.

Første dag brugte vi på at køre ned gennem det smukke Tyskland. Vi blev indkvarteret på det smukke, gamle Schloss Hotel. Anden dag startede da vores rejseleder Bergel kom. Hun var også rejseleder for os sidste år, da vi var i Saalfeldt. Nu gik turen til Hainich Nationalpark, hvor vi vandrede i 24 meters højde. Nede på jorden igen steg vi på hestevogne og blev kørt til slotet Goldacher, hvor vi spiste vores frokost. Efter frokosten fortsatte vi til Tysklands geografiske midtpunkt.

Næste dag besøgte vi middelalderbyen Mühlhausen, herfra kørte vi til bryggeriet Löwenbrau, hvor vi blev vist rundt og spiste frokost. Derefter fortsatte vi til Heldrastein, et udsigtspunkt der ligger på den tidligere grænse mellem Øst- og Vesttyskland.

Fjerdedagen var vi ved Drageslugten, der ligger ved borgen Wartburg, hvor vi fortsatte til senere for at spise frokost. Efter frokost kørte vi tilbage til Eisenach, hvor vi besøgte Johan Sebastian Bachs hjem.

Vi havde nu resten af dagen til at holde fri i. Da det var sidste aften, vi var på hotellet, var der gjort rigtigt meget ud af det fra hotellets side, der var dækket op nede i hotellets klosterkælder, tallerknerne var erstattet med et spækbræt og kniven var en dolk. Der var også underholdning af en, der spillede på en slags guitar, han var også klædt i middelaldertøj. Aftenen sluttede med, at alle gik med fakler gennem byen.



Lørdag morgen gik turen igen hjemad mod Jungshoved. Ørslev Turist havde igen sørget for at vi fik en tur, hvor alt bare var til ug, men vi har jo også verdens bedste chauffør, Vagn Åge, til at køre for os.

Hanne Rasmussen

Fuglene på Jungshoved

Sommeren startede varm og solrig i maj og første halvdel af juni. Det gav fuglene en god start på ynglesæsonen. Ellers har sommeren som bekendt været meget regnfuld og blæsende, men ikke så kølig, at det for alvor kunne blive kritisk for ynglens overlevelse. Det har dog sikkert været kritisk for svalerne, da deres føde, de flyvende insekter, er sparsomme i sådant vejr. Svale-reder, der sidder udsat, kan ligefrem blive vasket ned i kombinationen kraftig vind og regn. Det skete f.eks. på det lille fyr ved Ronneklint, hvor der yngler by- og landsvaler.

Måske på grund af det lune forår-/sommervejr blev to sjældnere fugle observeret på Jungshoved. Den 13. maj fløj en sort stork over området i retning mod Feddet. Den sorte stork lever i gammel uberørt løvskov og har tidligere ynglet i Danmark, der dog er på dens nordgrænse rent klimamæssigt. Nu til dags yngler den måske ikke engang årligt, og i så fald formentligt i Jylland. De fugle vi ser i Østdanmark er ofte yngre fugle fra Østeuropa der strejfer omkring. Der er de ret almindelige i de store skovområder.



Den anden sjældne gæst er vagtlen, en lille hønsefugl som folk nok bedst kender fra det gastronomiske. Den lever en meget skjult tilværelse og ses kun meget sjældent, det er en fugl man hører. Ved fare løber den væk, gemt i vegetationen, der ofte er lave markafgrøder. Dens stemme er noget a la et rytmisk: weit-wit-wet. Den kan høres på lang afstand, især på lune, stille sommeraftener og -nætter. Den blev flere gange hen over sommeren, så sent som 9. august, hørt syngende fra markerne syd og vest for byen.

Her i september kan man for alvor mærke, at dagene er blevet kortere, solen står væsentligt lavere på himmelen, efteråret er over os. Det kan fuglene i særlig høj grad også mærke. Fuglene besidder ligesom de fleste levende skabninger et indre ur, der styrer deres liv i dags- og årsrytme. For fuglene er dette særligt udviklet og finindstillet, da de fleste fugle har brug for at flytte sig meget. Alt efter hvilken årstid det er, og hvilke fødeemner der er tilgængelige, bruger de forskellige biotoper at fouragere i. Det er fuglenes store styrke ubesværet at kunne flytte sig hen, hvor føden er. Det er formentlig det, der har gjort dem til den succesfulde dyregruppe, de er. De har kunnet tilpasse sig vores ellers stærkt kultiverede landskab med et relativt rigt fugleliv.

Efteråret er ensbetydende med fødesøgning og atter fødesøgning. Fødekommeret i naturen er fyldt på denne årstid, og det gælder bare om at få så meget indenbords som muligt. For de større fugle tjener det som oplagret brændstof til den senere rejse mod syd. For de fugle der bliver, fungerer det som et fedtdepot til den kommende vinter. Tiden hvor føden er rigelig fungerer også som en træningsperiode for de mange unge fugle. De skal lære teknikken ved fødesøgningen, og hvor føden kan findes. Markerne er blevet høstet, i hvert fald dem hvor der har været korn, og det betyder, at spisekammeret igen er åbent for mange fugle. En høj kornmark kan kun få fugle søge føde i, men når jorden bliver blottlagt, kan fuglene igen komme ned til jorden, hvor insekter og orme findes. Det er også et krav at have et godt udsyn til evt. rovfugle, og det er umuligt i kornmarken. De store flokkes funktion, når de søger føde, er at holde øje for hinanden, det giver en kollektiv sikkerhed.

På Jungshoved synes især de lavtliggende markarealer syd for byen at være populære. Det er formentlig fugtigheden og så jordtypen, der er mere humusholdig, der gør stedet attraktivt til fødesøgning. Området har sikkert været mose eller fugtige enge i tidligere tider, men det er der sikkert nogle der ved meget mere om end jeg.

Den kommende tid er som bekendt fugletræktid, det betyder at fuglelivet og antallet af fugle ændrer sig meget i de forskellige naturtyper. I skoven bliver der stille og noget mere tomt, der er kun plads til få fugle i en skov om vinteren. Den store flagspætte, natuglen, nogle få mejsearter og fuglekonger er nogle af de få arter, der bliver i skoven. Småfugle som blåmejse og musvit, som vi nyder at se på foderbrættet om vinteren, strejfer sommer og efterår rundt i småflokke i skov og krat og lever en sky tilværelse. De lever som en slags nomader på

disse årstider og opsøger steder, hvor føden er rigelig.

På havet er det lige omvendt, der bliver der mere trængsel med væsentlig flere arter. Der er plads til langt flere, når der ikke skal forsvares territorier og opfostres unger. Havet rummer store mængder føde som plantedele og smådyr. Især lavvandede områder som farvandet omkring Jungshoved er værdifuldt og kan derfor bespise mange fuglegæster fra nord og øst.

Sune Madsen

HUSK

Røde kors indsamlingen

Søndag den 7. oktober 2007

Indsamlerne kommer rundt på Jungshoved

Kl. ca. 10-14



Kirkenyt

GUDSTJENESTER

September, oktober, november og december 2007

	Allerslev	Jungshoved
17. s.e. trin. 30. sept.	9.00	10.30
18. s.e. trin. 7. okt.	9.00	Ingen
19. s.e. trin. 14. okt.	10.30	9.00
20. s.e. trin. 21. okt.	9.00 Søren Schiøler Link	Ingen
21. s.e. trin. 28. okt.	Ingen	10.30
22. s.e. trin. 4. nov.	10.30	19.00 Allehelgensgudstj.
23. s.e. trin. 11. nov.	Ingen	10.30
24. s.e. trin. 18. nov.	10.30	9.00
Sidste søndag i kirke- året 25. nov.	10.30	Ingen
1. s. i Advent 2. dec.	9.00	10.30
2. s. i Advent 9. dec.	9.00 Marianne Gaarden	Ingen
3. s. i Advent 16. dec.	10.30	9.00
4. s. i Advent 23. dec.	Ingen	10.30
Juleaften 24. dec.	16.00	14.30
Juledag 25. dec.	11.30 (højmesse)	10.00 (kort tjeneste)
2. juledag 26. dec.	Ingen	10.00
Julesøndag 30. dec.	10.00	Ingen

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og en snak efter højmessens.

Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg Taxa, telefon 55 37 06 45

Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06

Kirkenyt

ADRESSER OG TELEFONNUMRE:

BEGGE SOGNE

Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
55 99 60 17
Træffetid: tirsdag - fredag 10.30-11.30
Lørdag efter aftale

Organist Elena Stilling
55 34 66 08

Kirkesanger Bodil Bennetzen
55 99 63 75

Kasserer

Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09

ALLERSLEV

Graver Bent Sørensen
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30

Menighedsrådsformand

Tove Grundtvig
55 99 60 92

Kirkeværge
Helle Johansen
55 99 62 90

JUNGSHOVED

Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30

Menighedsrådsformand

Bente Wermuth
55 99 90 06

Kirkeværge Aase Petersen
55 99 37 39

Samtlige ansatte i begge kirker holder deres ugentlige fridag om mandagen.

Konfirmationen - en meget gammel tradition

Når sommerferien er forbi, begynder et nyt skoleår, men for de fleste elever i 7. klasserne begynder også konfirmationsforberedelsen hos stedets præst.

Hvorfor indførte man konfirmationen?

Vor tids måde at holde konfirmationsforberedelse og -gudstjeneste på har rødder langt tilbage i den katolske tid før reformationen i 1536, men de regler og forordninger, hvormed man indførte konfirmationen, stammer fra januar 1736. Reglerne var så skrappe, at alle børn uanset stand skulle konfirmeres som afslutningen på skolegangen.

Baggrunden var det foregående århundrede, 1600-tallet, der blev præget af krig og misvækst. Svenskerkrigene vendte op og ned på almindelig ro og orden, plyndringer og lovløshed fulgte med, og med hensyn til skolegang og viden og kendskab til kirken og dens lære var det meget ringe.

(fortsættes side 26)

PRAKTISKE OPLYSNINGER

FØDSEL

En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbs- eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- og ansvarserklæring.

DÅB

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs- eller navneattester samt vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og adresse på mindst tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man skal være døbt for at være fadder og skal være over konfirmationsalderen (men behøver ikke at være konfirmeret).

VIELSE

Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om papirer og aftales tid for samtale.

DØDSFALD

Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der i forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte.

SOGNEBÅNDSLØSNING

I Danmark behøver man ikke at være ”medlem” af det sogn, man bor i. Man kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjemme. I praksis er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sognebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til.

KENDT FÆLLESGRAV

Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urnegrave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graveren.

(fortsat fra side 24)

Ville kongen regere over sine kristne undersåtter, så måtte der ske noget.

Det skete så med konfirmationsforordningen fra 1736.

Chr. VI's lov om konfirmation

Allerede fra omkring år 1700 oprettedes en del kirkeskoler i København. Ungdommen skulle ikke alene have kundskaber, de skulle også opdrages og gøres til lovlydige borgere, og endelig skulle de kende de ti bud, og de skulle vækkes for kristendommens budskab om Guds barmhjertighed.

Den nye pietistiske bevægelse, som man ved det kongelige hof, var meget optaget af og gjorde meget ud af den personlige vækkelse og den indre og ydre fromhed, og den ville man også gøre ungdommen til en del af. Den måske mest kendte præst fra disse år er i dag digteren H.A. Brorson og hans salmer.

Chr. VI underskriver loven d. 13. januar 1736. Konfirmationen gjaldt nu for alle unge mennesker mellem 12 og 19 år. Skolegangen hos præsten afsluttedes med konfirmationsgudstjeneste, som ikke blot omfattede selve ceremonien, men for konfirmanderne var det tillige en slags offentlig eksamen i de ti bud og i Luthers lille katekismus.

Reglerne i forordningen var så om-

fattende, at først når man var konfirmeret, kunne man komme ud og tjene, blive soldat, gifte sig, være vidne i en retssag, stå fadder ved dåben og gå til alters.

Det var præsterne rundt omkring, der vurderede om de enkelte konfirmander nu havde tilegnet sig nok viden, og det var langt fra sikkert, at et eller to år var tilstrækkeligt.

Der fortælles således om en Peder Rasmussen fra omk. 1801, at han blev konfirmeret meget sent. Forældrene havde været lige så skødesløse som de havde været fattige, og moderen var endt som en vanvittig, og drengen havde hele sin barndom strejft om på må og få. Da han som stor dreng skulle ud og tjene, fik han aldrig nogen plads, da han hverken kunne læse eller skrive og altså ikke var konfirmeret.

Men 20 år gammel lykkes det ham at komme ind ved regimentet i Rendsburg, uden at nogen opdager, at han ikke er konfirmeret. Først da han år senere skal have sit afskedsпас, opdager man hans manglende konfirmation. Og biskoppen beder præsten om at tage affære. Efter to år og mange samtaler, for Peder Rasmussen lærte aldrig at læse, mener præsten at have indprentet ham så gode kundskaber, at han endelig kan konfirmere Peder Rasmussen. Da er han også blevet en mand på 38 år!

I vore dage

Ikke alle, men nogle af bestemmelserne fra 1736, gælder stadig. Den afsluttende konfirmationsgudstjeneste forudsætter som dengang undervisning hos præsten, det forudsættes også, at man har et godt kendskab til søndagens gudstjeneste, og vil man stå fadder eller være gudmor eller -far ved dåben, kræves det almindeligvis, at man er konfirmeret i folkekirken. Men alle regler og bestemmelser om de borgerlige rettigheder er ophævet, ligesom der siden grundloven fra 1849 som bekendt er indført religionsfrihed.

Vores måde at holde konfirmation på her i landet har således en lang tradition bag sig. Stadigvæk er procenttallet højt for deltagelsen i konfirmationsundervisningen.

Det er en sejlivet tradition, og de mange gaver har sikkert en stor attraktionsværdi for den enkelte konfirmand, men måske endnu vigtigere er, at der ved konfirmationen knyttes nogle vigtige bånd mellem kirke og folk, som er værd at holde fast i.

Torben Møllenbach



Forårets konfirmander fra Junghoved Kirke 2007

Efterårets arrangementer i præstegården og Rejsestalden

Bali – mødet med en frodig natur og kultur

Sted: Rejsestalden v. Jungshoved Kirke

Tid: 25. okt. 2007, kl. 19.00

Interesserede indbydes hermed til at komme med på et rejseforedrag til den fantastiske ø i Indonesien, Bali. Øen har alt, hvad hjertet begærer af frodig natur, stejle bjergsider, maleriske risterrasser, et behageligt klima, en venlig og rar befolkning, der overvejende er hinduer og som værner om deres særprægede, ældgamle templer, der ligger placeret midt i den smukke natur.

Stina og Torben Møllenbach vil denne aften fortælle om deres tur til Bali som rygsækrejsende i 1997, og gennem en række lysbilleder give tilhørerne en fornemmelse af dette smukke sted. Alle er velkomne. Der er gratis adgang. Kaffe/the og kager koster 20,00 kr.



Rom – Den evige stad

Sted: Præstegårdens mødelokale i Allerslev, Rekkendevej 39

Tid: 15. nov. 2007, kl. 19.00

Rom har gennem århundreder spillet en kolossal rolle igennem historien. Det var hovedstaden for det kæmperige, som kejserne ledede, og det var her apostlen Peter ifølge gammel tradition grundlagde den katolske kirke. Byen er kendt for sine kirker og sin historie, men også for sine idylliske smågader, sin gode mad, sine utallige museer og meget andet.

Lysbilleder fra en rejse, som Stina og Torben Møllenbach arrangerede i 1997, vil vise de mange forskellige stemninger og facetter fra den gamle by. Undervejs i foredraget skal vi en afstikker til ruinbyen, Pompeij, hvor man får et indtryk af, hvorledes hverdagslivet blev levet i det gamle Rom.



Alle er velkomne. Der er gratis adgang. Kaffe/the og kager koster 20,00 kr.

Julehygge i Præstegården

Sted: I Præstegården, Rekkendevej 39, Allerslev

Tid: 13. dec. 2007, kl. 15

Stina og Torben Møllenbach byder denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor vi skal synge nogle af alle de gode julesange og -salmer.

Torben Møllenbach vil læse en julefortælling, og der vil være julekager og kaffe til alle.

Derudover vil der være en lille optræden med Kor X fra Nykøbing F, et fire-personers kor, der vil sørge for, at alle kommer i den rette julestemning.

Vi glæder os til at se alle fra Jungshoved og Allerslev, der har mulighed for at deltage denne eftermiddag, og håber på et par gode og fornøjelige timer i hinandens selskab. Der er gratis adgang. Kaffe/the og kager koster 20,00 kr.

Københavns nye skuespilhus og Hamlet

I anledningen af, at det nye skuespilhus bliver indviet i København her til foråret vil undertegnede arrangere en bustur 3. april 2008 til premiereforestillingen 'Hamlet'. Hvorfra bussen afgår oplyses senere.

Igennem mange år har man diskuteret, hvor og hvordan man skulle få bygget et nyt skuespilhus, men i maj 2001 blev der indgået et bredt politisk forlig om at placere det nye skuespilhus til Det Kongelige Teater på Kvæsthusbroen, og et år efter vandt de danske arkitekter Boje Lundgaard og Lene Tranberg kulturministeriets åbne, internationale projektkonkurrence. Byggeriet af det nye skuespilhus påbegyndtes i 2004 og står som planlagt færdig 1. oktober 2007.

Som optakt til forestillingen arrangeres der to foredrag i løbet af foråret og en filmforevisning. Hvem foredragsholderne bliver, og hvor det sker, oplyses senere på året. Men allerede nu ligger det fast, at filmen bliver den engelske 'Shakespeare in love' (filmen har ingen dansk titel), som bliver vist i Allerslev præstegård d. 24. jan. 2008. Det er gratis at deltage både til filmen og til foredragene.

Hvis man vil med på turen, skal man melde sig til hos Torben Møllenbach, Allerslev Præstegård, tlf. 55 99 60 17, e-mail: tom@km.dk. Tilmelding skal ske senest 1. nov. 2007. Prisen er 495,00 kr. Den dækker billet, bustransport tur/retur samt øl/vand og sandwich i bussen.

Torben Møllenbach

Bogen ”VENDEPUNKTER” af Bent A. Straagaard

Bogen ”Vendepunkter” har jeg skrevet, fordi jeg fik sklerose i 2003. Det har været godt for mig at skrive om sklerosen, men også at skrive om min barndom og mit voksenliv.

Det er begrænset, hvad jeg husker fra de første 7 år af mit liv, men fra vi flyttede til Tandslet på Als, da jeg var 9 år, husker jeg tingene meget tydeligt. Ved at skrive om min barndom dukkede der sjove og interessante minder op, f.eks. læste jeg i min ”poesibog” mange dejlige vers som dette: ”Som svanerne glider snehvide hen, gid alle dine dage må glide let som den” skrevet af Knud H. Petersen d. 2.3.1961. Det kom ikke helt til at holde stik, men pyt med det. Jeg skriver om min skolegang – som jeg havde utrolig svært ved – men kun de første 7 år, så vendte skuden! Som jeg husker min barndom, var vi meget fattige, men folk hjalp os utrolig meget med tøj, gratis klipning m.v., og da vi skulle flytte, og min far var indlagt på Gigtsanatoriet, hjalp købmanden og bageren min mor med at flytte.

Desværre kommer der så en periode i mit liv, som jeg har haft svært ved at komme over. Min mor forlader os pludselig, da jeg er 17 år. Jeg bliver og passer min syge far,

men han begår selvmord, da jeg er 19 år. I bogen beskriver jeg sorgen, som jeg ikke fik hjælp til hverken fra familie eller professionelle. Jeg var meget alene og havde det meget dårligt – en voldsom social de-route - så på et tidspunkt skulle der ske noget andet. Jeg beslutter at blive ulandsfrivillig! Da er jeg blevet 23 år.

Tanzania bliver det første store **vendepunkt** i mit liv. En fantastisk tid som fik betydning for hele mit liv. I bogen fortæller jeg om, hvordan afrikanerne gav mig troen på livet tilbage, om arbejdet som regnskabsfører, hvordan jeg fik oplært et personale til at videreføre arbejdet og om mange spændende oplevelser, f.eks. bestigning af både Mount Meru og Mount Kenya.



Efter Afrika rejser jeg til Indien og Nepal og gennem hele Mellemøsten, inden jeg slår mig ned i Sønderborg og Esbjerg med henblik på at blive socialrådgiver. Opholdet i Afrika havde medført en lyst til noget andet end at være ”kontormand”, så det blev til en uddannelse som socialrådgiver.

Jeg møder Susanne, og da vi er færdiguddannet, flytter vi til Sjælland i 1978. Siden 1983 har vi boet i Præstø kommune. Det var ikke så svært for en sønderjyde som mig at skulle flytte til Sjælland, fordi Susanne og jeg havde besøgt Peter i Roneklint flere gange, og jeg fandt naturen fantastisk dejlig, og sjællænderne var jo flinke folk!

I bogen skriver jeg også om de forskellige jobs, jeg har haft, om mit familieliv med Susanne, Signe og Rikke, om naboerne i Fuglsang m.v. Ligeledes indgår der undervejs en beskrivelse af, hvordan jeg i mit senere liv får bearbejdet traumatet fra barndommen.

Til slut fortæller jeg om, hvordan sklerosen pludselig ændrer mit liv. Hvordan jeg, inden der er gået to år, er gået fra en 37-timers arbejdsuge til førtidspension. Jeg skriver om, hvordan det er at leve med en uhelbredelig, fremadskridende sygdom, og om hvordan jeg er kommet videre.



Bogen er anmeldt af Ellen Schultz Jørgensen, og hun skriver bl.a. at det er en bog om håb og mod, styrke og vilje - og opfindsomhed. Derfor er det en bog for mennesker, der har brug for at genfinde en tro på livet. Bogen er på 208 sider og illustreret. Den koster 199 kr. hos boghandleren og på Internettet, men kan også købes direkte hos forfatteren, Roneklintvej 4 (med 10% rabat og signeret).

Tak fordi jeg måtte skrive et indlæg til Jungshoved-bladet.

Med venlig hilsen,

Bent Straagaard

Med Holger på farten nr. 2

Holger Andersen er født i 1925 på Tøgeholt. Holger har altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejevæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse.



Vejen fra Stenstrup til ”Nådeled” i Jungshoved by blev tidligere kaldt Fævejen. I 1953-54 blev ”Den nye Vej”, som den stadig kaldes, bygget, og trafikken fra Jungshoved blev nu ført uden om Stenstrup mod Tjørnehoved.

Jungshoved by havde indtil 1954 ikke noget navn. Det var først da kommunekasserer, Feldberg henvendte sig til indenrigsministeren, at man fik lov til at kalde byen ved sit nuværende navn.

Jungshoved forsamlingshus er bygget i 1887. Bygningerne havde indtil engang i 40erne stråtag. I hestestalden var der oprindeligt toiletter. Forsam-

lingshusets adresse var Stenstrup Skovvænge. Måske er det de sidste rester af Skovvænget, der i dag omkranser forsamlingshuset. Skovvænget strakte sig fra forsamlingshuset mod den vestlige del af den nuværende Jungshoved by. Navnet findes stadig i dag i vejnavnet Skovvangsvej bag Jungshoved Stadion. Hvornår Skovvænget forsvandt, vides ikke. På et kort over Jungshoved fra 1861 findes det ikke.

Foran forsamlingshuset er det tidligere Jungshoved Mejeri. Det første mejeri på stedet blev bygget i 1888. Mejeriet blev moderniseret i 1937. Brugsen

blev moderniseret i 1938 og skolen i 1939. Mejeriet brændte over to omgange omkring nytårsaften 1980. Den første brand brød ud kl. 17.30 d. 31.12. 1980 og den næste nytårsdag 1981. Ved den første brand brændte 1/3 af



Det tidligere mejeri

det ”nye” mejeri, og ved den næste brand brændte det tidligere kølerum. Tilbage stod de sidste rester af den egentlige mejeribygnings og beboelsen. Murbrokkerne fra skorstenen endte som fyld hos vognmand Erik Nielsen.

På Jungshovedvej nr. 38 lå indtil 1936 et frilandsgartneri med drivhus, mistbænke og frugtbuske. Herefter blev der drevet vognmandsforretning fra ejendommen af Carl Jørgensen. Efter Carl Jørgensens død drev hans enke, Lilly Jørgensen, virksomheden videre. I 1958 overtog Erik Nielsen vognmandsforretningen og byggede villa og garage på det nedlagte gartneris jorde. D.9.4 1965 åbnede Jytte Nielsen sin frisørsalon i villaen. Jyttes mor var lidt bekymret for, hvordan det skulle gå med datterens forretning, når den blev åbnet på en sort dato i danmarkshistorien. Frisørsalonen gik imidlertid



Jungshovedvej nr. 38

godt. Jytte udførte et prima frisørarbejde. Salonen lukkede d. 1.7 2002.

I nr. 35 blev der i 30erne oprettet den første telefoncentral på Jungshoved. Den første bestyrer hed Jacob Hansen. De montører, som skulle installere centralen, kom fra København. De var grebet af den kommunistiske ide og meddelte Jacob Hansen, at hans beskedne formue ville blive beslaglagt, når revolutionen kom. Smed Knudsen i Smidstrup var den første abonnent på centralen, han fik nr.1x. Jacob Hansens søn, William, giftede sig med



Jungshovedvej nr. 35

Anna fra Fyrgården, og sammen drev de centralen og Jungshoved Turisttrafik. Telefoncentralen lukkede for almindelige opkald kl. 19.00. Et opkald

til Præstø kostede i 30erne 6 øre og 3 øre i minuttet for samtalen.

Gården i nr. 39 skulle være en af de gårde, som den berygtede Balle Lars var anklaget for at have sat ild til.

På Jungshovedvej 41 byggede Alf og Margit Hansen i 1962 villa og garage. Udover vognmandsforretning drev de også en Gulf benzintank fra ejendommen.

På nr. 42 byggede smed Poul Larsen, Stavreby i 1961-62 sit værksted. I nr. 45 byggede kogekone, Laura Hansen i 1936 sit hus, og ved siden af i nr. 47



Jungshovedvej nr. 47

havde Helmer og Ragnhild Nielsen i 1933 bygget deres hus og herredamefrisør salon. Foruden frisørsalonen havde de også salg af slik, chokolade og tobak fra deres forretning. Under krigen dyrkede Helmer Nielsen selv tobak, som han rullede til cigarer.

Nr. 44 er den ejendom, som Holgers forældre, syerske Maren Dorthea Andersen og lillebilsvognmand Rasmus Peter Andersen i 1932 lod opføre.

Grunden er 2500 kvadratalen stor og kostede 1 kr. pr. alen.



Jungshovedvej nr. 44

Huset kostede 8.660 kr. at opføre. Tømrerarbejdet blev udført af Lars Larsen, Smidstrup og murerarbejdet af Jens Peter Andersen, Jungshoved. De havde begge underskrevet en kontrakt med, ”at arbejdet ville blive udført godt og samvittighedsfuldt”- og det blev det! Marie Dorthea drev manufakturforretning i huset indtil 1964, der var god handel hele tiden. Rasmus Peter Andersen startede sin vognmandsforretning i 1930 med en ny firedørs Ford A købt hos bilforhandler Bisgaard i Næstved for 500 kr. Pengene havde han lånt af bager Jørgensen i Jungshoved. Lånet var blot blevet skrevet ind i den almindelig kundebog og kunne betales tilbage, når det passede. Holgers far kørte lillebil til 1947 og fiskede ved siden af.

Nr. 49 blev bygget i 1925 af møller I.C.Nielsen. Den hollandske mølle havde hidtil stået på møllestedet ved Mislehøjvej, men blev nu nedrevet og

flyttet til gården ved de nye bygninger. I midten af 30'erne blæste vingerne af møllen under en storm. De landede i



Ejendommen på Jungshovedvej nr 49

skolegården, hvor der til alt held ikke var nogle skolebørn på det tidspunkt. Omkring 1950 blev vingerne taget af møllen, som senere blev nedrevet. Mølleriets bygninger brændte omkring 1967-68, men blev genopført. Møllen var i 1945 blevet overtaget af møllereens svigersøn, Marius Hansen. Han drev virksomheden til december 1985, hvor den blev overtaget af tømrermeister John Woodham.

Jungshoved Skole er bygget i 1923 og



Jungshoved Skole og den røde mur

om- og tilbygget i 1939. Den røde mur ud mod Mislehøjvej, som i dag rummer cykelskur, er bygget i september 1939. Arbejdet var i gang den dag, da tyskerne indvaderede Polen. Holger husker, hvordan arbejdet gik i stå, da der helt unormalt blev sendt en ekstra-udsendelse i radioen kl.12.

Nr. 50 var sygeplejehuset. Huset blev købt til formålet i 19?? Indtil da var det ejet af Maren Frandsen. Maren passede missionshuset Nådeled – gjorde rent m.m. Maren var en bramfri



Jungshovedvej nr 50

dame, som står for følgende replik efter et møde i missionshuset: ”Det var en fandens god prædiken, hr. missionær”. Først i 1952 blev sognets sygepleje et kommunalt anliggende.

Jungshovedvej nr. 52 blev bygget i 1916 af Lars Andersen, Holgers farbror. I 1921 blev det købt af Christian Andersen fra Stavreby, som indrettede slagtehus og slagterforretning i bygningen. Jungshoved Brugs blev bygget i 1906. Bygningen skulle oprindeligt være opført på hjørnet af Fuglsangvej



Jungshovedvej nr. 52

og Dyremarken, men tømrer Niels Nielsen mente, at en brugs burde være midt i sognet, og sådan blev det. Jungshoved Brugs blev en af de allerførste bygninger i det, der senere blev til Jungshoved By.

I nr. 54 boede tøffelmager Henning Hansen. Han var desuden også cykelsmed og barber. Forretningen blev senere overtaget af Villy Hansen, som



Jungshovedvej nr. 54

indrettede radioforretningen FREM i huset. Forretningen blev senere overtaget af Peter og Signe Frederiksen.

I nr. 53 lå Jungshoved bageri. Bageriet havde oprindeligt været på Lundegård

Mølle, men flyttede i 1908 til Jungshoved by. Det var i mange år en glimrende forretning, som solgte godt brød. Det fortælles at bageriets rugbrød blev rost af selveste kong Frederik d. 9.

I nr. 72 boede tømrer Niels Nielsen - også kaldet Trehjørne Niels" på grund af den udformning grunden havde, som han opførte sit hus på i 1905.

I nr. 74 byggede muremester Jens Peter Andersen sit hus i 1930. Huset blev senere overtaget af sønnen, Ejnar Andersen.

Stor tak til Holger for en spændende tur. I næste nummer har Holger lovet at tage læserne med på en tur til fra Jungshoved til Bønsvig - også tak til Erland Larsen, Præstø, som har bidraget med yderligere oplysninger om mejeriet og forsamlingshuset.

Knud Jacobsen, Stenstrup

Stafetten (3)

Om at komme HJEM til Stavreby – uden at vide det.



Tak til alle ildsjælene bag ”Jungshoved” for et utroligt informativt og spændende blad og til Annie Hein for at have givet os chancen for at få spalteplads i bladet.

I godt 4 år har vi nu boet i Stavreby, og fornøjelsen ved at bo hér vokser dag for dag. Ikke fordi det ikke startede godt – vor tilbagevenden til landlige omgivelser efter godt 40 år i København – for det gjorde det. To store flyttebiler (Dupont & Dupont!) tiltrak sig opmærksomhed, så dårligt var vi kommet ind i gården med flyttekasserne, før Søren Nielsen kom ind og sagde ”goddag og velkommen til Stavreby”, overrakte et skrift om Stavreby Havn og i øvrigt ville vide, ”hva’ sådan et par kjøbenhavnere mon ville her i Stavreby”? Vi måtte pligtskyldigt fortælle, at vi begge oprindeligt var fra landet, og at Gerda faktisk havde været i Stavreby for ca. 50 år siden, idet hun, der kom fra Everdrup (født i Ny Prøve), havde familie på Jungshoved, så vi følte os lidt ”legitimeret” til at bryde ind i

”Lidenlund”. Familiebåndet var Sofus og Petrea, og de havde en datter, der hed Ebba, det kunne Gerda huske, fordi hun har en søster, der også hedder Ebba. ”Nå, Ebba”, sagde Søren, ”hun er lige flyttet i beskyttet bolig oppe ved fodboldbanerne, efter at have boet i det samme hus her i Stavreby i 78 år”.

Vi havde småtravlt med at flytte ind, men der gik ikke mange dage, før der pludselig står en ukendt mand ude på vejen. Han læner sig ind over hønsegårdshegnet og råber til Gerda, der er på havearbejde: ”Har du nu besøgt din familie? Vi har jo sagt, at du er kommet. Hun sidder og venter på dig!”. Gerda tog Per Onsberg på ordet og kørte op til boligerne ved boldbanerne. Der var kun én Ebba, hun hed Hansen og sagde: ”Kom indenfor, sæt dig ned min pige og få dig en tår kaffe”. Først 3 timer senere holdt Ebba op med at snakke, og nu vidste Gerda, at hun var i familie med det halve af Jungshoved! Langt ude måske, men i familie,

det var hun. Danmark er et lille land.

Lidt senere på sommeren lavede vi en skrivelse om, hvem vi var, hvad vi havde lavet i livet, lidt om vore tilsammen 8 børn, nogle af dem igennem Børnefonden. En sommersøndag cyklede jeg rundt med skrivelserne og fik en sludder med dem, der var hjemme, de andre fik bare skrivelserne; men mange inviterede indenfor, og så var der jo skabt en god gensidig kontakt.

Det var vel også, fordi vi var ”i familie”, at vi straks kom med på forsamlingshusgaverne og de dermed følgende festlige oplevelser i det gamle hus. Det der står tydeligst i erindringerne er stadig, da Ruth og Charles fejrede diamantbryllup, hvor Charles, (som Gerda selvfølgelig også er i familie med), præsenterede Gerda for sine 3 **ældre** søstre, alle åndsfriske. Så gik snakken om Sofus og Petrea, Hans og Ebba, Alfred og hvad de nu hed. Pludselig siger Gerda: ”Hov, han dér må også være i min familie, for han hiver op i bukserne ved at sætte begge albuer i bukselinningen, og det kan jeg huske, at min farbror gjorde”. ”Ja”, sagde Charles: ”Det er ganske vist, for det er min ældste søn”. ”Ja, det er rigtigt, istemte et af Charles børnebørn: ”Sådan gør far altid, når han skal trække op i bukserne”. Danmark er et lille land.



På billedet (fra 30'erne) ses Charles og Gerdas far, Alfred Jensen. Charles' farmor, Anne, var søster til Gerdas farfars mor, Karen. Gerdas farfar, Johannes, var altså fætter til Charles' far.

Familie er en god ting, for hjælpsomheden bliver både større og hjerteligere. Også Arne Henriksen var Gerda jo i familie med, så vi kom heldigvis hurtigt ind i Havnens Venner og fik en bådplads. Da ”skivet” blev sejlet rundt om Jungshoved (vi havde købt det af ”Busser” (Erhardt Jacobsen) og Grethe på Skovhusevej, så var havnefogeden ved ikke at ville stå ved sit tilsagn om en bådplads! ”Det er jo ikke en Amerika-liner vi skal have ind i havnen”, sagde Arne. Nå, han blev hurtigt god igen, for vort ”skib” var jo faktisk kun en

Faaborgjolle, der havde været en tur i Tyskland og fået et styrehus på. Der ligger en fin gammel 1-cylindret italiensk Arona dieselmotor i, og den vil desværre ikke så meget lige nu, så det med havnen er foreløbig mest blevet til arbejdslørdage, og så når Mogens Hansen kommer med Lynggårdens store traktor, og for gode ord og slet betaling sætter både i vandet og tager dem op igen et halvt år senere.

Inden vi flyttede ind på Marensminde, havde vi brug for en glarmester, og da jeg som ejendomsmægler var vant til at se på nettet, hvem der boede hvor, havde jeg filmet, at der boede en glarmester Gurskov på Strandvejen nr. 47. Nå, har han sommerhus dér, det var jo heldigt! Gurskov kendte jeg særdeles godt fra mine 30 år i Valby, for med en villa med mange palævinduer, så havde vi brug for en god glarmester, så glarmester Gurskov havde vi brugt i de næsten 30 år. Jeg ringer og siger: ”Du, Henrik, jeg har brug for en ny termorude i en ejendom...” ”Ja, ja”, sagde han i den anden ende af røret. ”Jeg ved da godt, at du har købt Marensminde!” Der er altså heller ikke noget, man kan holde hemmeligt for sin glarmester!

Senere fik jeg lov til at hjælpe Lene og Henrik med at sælge nr. 47. Det viste sig hurtigt, at køberne også på sæt og vis er kommet, i hvert fald halvvejs, hjem. Birgitte

er datter af Allan Olesen, kaldet Allan Brandmand, så hun er kommet på Jungshoved siden barnsben. Birgittes mand og jeg havde fælles bekendte, og Birgittes kusine Maj-Britt, som også har købt hus i Stavreby, er gift med en gammel skolekammerat til mig. Tingene hænger sammen – Danmark er et lille land.

Apropos skolekammerater, så har jeg også en skolekammerat, der gennem nu snart mange år har afholdt kammermusikkoncerter i Skoven ved Gl. Oremandsgaard, (i Snitteskolen), og Daniel Hage er så rar at reklamere lidt for vor Bed&Breakfast-afdeling på Marensminde i det meget fine koncertprogram, der hvert år udsendes i forbindelse med musikugens koncerter. Det er kultur så det klodser – tæt på Jungshoved!

Da vi skulle skifte læge, blev vi af en 3. skolekammerat, Ø-lægens søn fra Bogø, henvist til Autrup og Jensen (”det er sådan nogle friske unge mennesker”, sagde lægen fra Bogø). Desværre havde amtet lukket for tilgang hos Autrup og Jensen, så jeg tog lokaltelefonbogen, og sandelig om der ikke var endnu en skolekammerat, der var praktiserende læge i Præstø. Vi bestilte tid hos ham, og han var ved at tabe både næse og mund, da han så mig i venteværelset. Gensyn efter næsten 40 år. ”Hej Dengse”, sagde jeg, og han måtte lige samle sig et splitsekund, så kom det, som skidt

fra en spædekalk: ”Hej Bøf”! Jeg havde lært Mikkel Vass at spille bridge, da han var ”lille og gik i mellemskolen”, mens jeg var ”stor og gik i gymnasiet”. Danmark er et lille land. Nu spiller Mikkel Vass og Morten Atrup bridge sammen i Bridgeklubben Præstø, hvor vi også spiller. I bridgeklubben spiller også nu vor lokale ejendomsmægler, Jørgen Poulsen, som vi nok stadig kan give nogle gode råd om bridge, og han os til gengæld nogle gode lokale ejendomsmægler tips.

Bridge fylder en stor del af vort liv: Vi dyrker det som sport, vi rejser og spiller bridge, en herlig kombination. Bridge er også det, der for snart 12 år siden førte os sammen i livet, og mange af gæsterne ved vort bryllup i Jungshoved Kirke for snart 2½ år siden var gamle bridgevenner fra ind- og udland. Efter vor bryllupsfest kom mange af deltagerne til brunch næste formiddag på Marensminde. Anne Okholm havde trommet sit renaissanceorkester sammen, og de underholdt os – med dejlig spillemandsmusik. Gerdas brudekjole skulle Lisbeth Capion, Bøged Strand, som Gerda havde købt tøj hos i København, naturligvis sy, og da det viste sig, at Lisbeth også var repræsentant for NUSKIN/Pharmanex (hudpleje - og helsekostprodukter, som vi er utroligt glade for, og som vi også har brugt i snart 8 år), ja så var

endnu en ring sluttet. Danmark er et lille land.

Senere samme sommer inviterede vi alle i Stavreby til efterbryllupsfest + 2 x 60 års fødselsdagsfest. Vi spurgte den nu forhenværende lokalrådsformanden, om vi nu havde husket alle på gæstelisten? ”Nej”, sagde Per Onsberg: ”I har da glemt Hilborg og Heise”. De har boet ude på Gladsaxe Kommunes skole for enden af Stavreby Strandvej indtil for nylig, nu bor de i sommerhus næsten lige ved siden af, men de hører altså med til Stavreby. ”Hilborg”, sagde Gerda straks, ”det er der garanteret kun én der hedder i Danmark, og hende kan jeg godt huske. Jeg var ”kæreste” med hendes bror Jens-Otto, da vi en kort overgang boede i Lundegård og han i Enegaarde. Hilborg sang som en engel”. Og så sang Gerda alle vers af en sang, som hun kunne huske, at Hilborg havde sunget – for snart 50 år siden!

Sommerfesten på havnen i Stavreby har vi et særligt forhold til. I sommeren 2005 havde vi 6 gamle venner på besøg. Vi spiste hjemmefra og kom først til festen lidt i kl. 21.00, fik billetter og måtte sidde halvvejs udenfor teltet. Kort tid efter trak de hovedgevinsten. ”Det er dit nummer”, sagde den ene af vennerne til sin kone. ”Vrøvl”, sagde konen, der havde gang i snakketøjet! Men det var det. Et gavekort

på kr. 2.500,-. Hun blev SÅ glad, at alle mænd, uden skæg, fik en krammer på hendes vej op til scenen for at hente gevinsten.

Om vinteren har jeg været så heldig at kunne gå i skoven sammen med Henning Andersen. Det giver god motion, frisk luft og en god sikkerhedsfølelse at være 2, og så har Henning en traktor, som han ikke er bleg for at bruge til lidt af hvert – hente brænde, grus og båd fra havnen, o.s.v. Vore genboer, Bent og Karina Larsen, har også hjulpet i en snæver vending, når man f.eks. lige står og mangler én til at tage posten, give katten og hønsene mad eller én til at skaffe kæmpesten til pynt eller kompostjord i tonsvis. Så er det rart, at hjælpen er nær. Det er kendetegnende for den imødekommenhed, som i hvert fald vi har mødt i Stavreby i særdeleshed og på Jungshoved i almindelighed.

Gerda mente nok, at hun havde et par skoleår tilbage på arbejdsmarkedet, så hun søgte job, i Rønnede på Møllevangsskolen; dér vidste hun, at skoleinspektøren hed Keld, at han spillede bridge i Næstved, og at min bridgemakker, Bjørn fra Fensmark, også arbejdede på skolen. Ansættelses-

samtalen var hurtig overstået. ”Nå, nu mangler vi jo kun en 4.-mand til en ordentlig gang bridge”, sagde Keld. Senere ringede en af Gerdas kollegaer for at høre, om vi kunne undvære nogle høns, da ræven havde taget deres. Snakken gik, og de små nakkehår rejste sig hurtigt hos Gerda, da det gik op for hende, at hun og kollegaen havde boet i det samme hus i Everdrup (kollegaen havde afløst Gerda), haft det samme værelse i huset, den samme lærer i landsbyskolen, klatret i de samme træer osv. Vi snakker igen barndom i midten af 50erne. Danmark er et lille land.

På Møllevangsskolen traf hun naturligvis også dette blads ansvarshavende redaktør.

Vi kører jo stadig ofte til København (børn og børnebørn, bridge, koncerter o.s.v.) men når det blanke vand i noret skinner, hejren står, hvor den plejer at stå, de tusindtals gæs og svaner letter fra Jungshovedgårdens marker, og vi er på vej ned mod Kirken, ja så føler vi, at vi er kommet HJEM – og det er en vældig rar fornemmelse.

Danmark er et lille og DEJLIGT land.

Gerda & Eivind



Vi har fået lov at give stafetten videre til Lisbeth Capion, Bøged Strandvej.

En arbejdsplads på Jungshoved (6) Lynggaarden



Lynggaarden i Per Henriksens streg

Uha, deadline er passeret. Solen skinner igen, det er dejligt, og høstmaskinerne summer over markerne.

Jeg vil lade tankerne gå lidt tilbage – til dengang jeg første gang besøgte Jungshoved. Det var i sommeren 1970, ca. 15 år efter at ”Den nye vej” var åbnet, og ”landevejen” 265 kun gik til Tågebyvejen. Det synes at være længe siden, men føles ikke sådan, når man ser tilbage! Dengang i 1970 var man stadig meget præget af at være ”Jungshoved”, alle kendte alle, Jungshoved var endnu ikke ”opdaget”, og der var kun få sommerhuse på Fyrgården. Jungshoved var et sted, hvor man kørte en tur for at vise det smukke sydsjællandske landskab frem, og det var i den anledning, jeg var her første gang!

Lynggård blev til salg i 1971. Birgitte og jeg købte den og flyttede

hertil i foråret 1972. En dejlig velholdt gård på 75 tdr. land, og dermed noget større end både Birgittes og mit fødehjem. Da jeg altid har interesseret mig for svineproduktion, blev bygningerne straks indrettet til 50 grisesøer, det var på den tid en stor besætning, ja, endda så stor at en nabo stillede spørgsmål til, om jeg troede, at jeg var i stand til at styre så mange søer!

Når jeg ser tilbage på de mere end 35 gode og til tider turbulente år, er både Jungshoved og Lynggård forandret. Vi kom hertil som ”første generationsindvandrere” i 1972, men havde det held, at vores meget gode nabo, Niels Peder Gundersen fra ”Søgård”, var med til at introducere os i lokalsamfundet, og det følte vi gjorde mange ting let for os.

Vi har i de mellemliggende år arbejdet på at få Lynggård til at ved-

blive at være det, som vi overtog i 1972, nemlig en moderne produktionsjendom.

Vi har forsøgt at udvikle gården, og at følge med tiden. Vi har således i dag en tidssvarende produktion af smågrise på Lynggård, men desværre i stalde der ikke er lovlige efter 2012. Vi står derfor overfor meget væsentlige bygningsmæssige forandringer inden den tid, hvis vi skal opretholde produk-

tionen og arbejdspladserne!

Nygård overtog vi i 1994, og her producerer vi slagtesvin. På Fjællebrogård har vi smågrise.

Da Jungshoved Mølle ophørte, begyndte vi at opkøbe korn af lokale landmænd til vores svineproduktion. Vi fremstiller næsten alt foder selv og får således dækket vores behov for korn lokalt.



Miljømæssigt er biogasanlægget sammen med vores rørføring til gyllen vores største tiltag. Da økonomien i biogasanlægget er meget dårlig, har vi overvejet at lukke det, men da det samtidig vil betyde, at vi ikke kan bruge rørføringen, har vi valgt at fortsætte med drift af biogasanlægget indtil videre.

Der er i dag beskæftiget 20 medarbejdere. De fleste kan ses på billedet, men det er svært at samle alle, så Bo og Rikke er ikke med.

Peder Andersen

BØRNEKONKURRENCE

KAN DU FINDE 5 FEJL I BILLEDET TIL HØJRE?
SÆT RING UDEN OM FEJLENE
OG SEND LØSNINGEN IND



DE VOKSNES KONKURRENCE
PÅ HVILKEN VEJ STOD FOTOGRAFEN,
DA HUN TOG BILLEDET?



BØRNEBESVARET KONKURRENCE

Hvis du kan finde fejlene på tegningerne på foregående side, har du chancen for at vinde et gavekort på 75 kr. fra Dagli' Brugsen.

Når du har løst opgaven, skal du skrive dit navn, din adresse, telf. og alder her, klippe kuponen (med løsningen på bagsiden) ud og lægge den i konkurrencekassen i Dagli' Brugsen

senest den 15. oktober 2007.

Du får direkte besked, hvis du vinder.

Navn og adresse, evt. tlf. nr. og alder:

.....



DE VOKSNES KONKURRENCE

PÅ HVILKEN VEJ STOD FOTOGRAFEN,
DA HUN TOG BILLEDET?

Skriv dit svar herunder og læg kuponen
i konkurrencekassen i Dagli' Brugsen i Jungshoved
senest den 15. oktober 2007.

Så har du chancen for at vinde
et gavekort til Dagli' Brugsen på 150 kr.
Vinderen får direkte besked.

Fotografen stod på:

Navn og adresse, evt. tlf. nr. :

.....

FORENINGEN NORDEN – PRÆSTØ AFDELINGEN
og Jungshoved Styregruppe inviterer til Skumringsaften på
Jungshoved Skole mandag den 12. november kl. 19:00

På mere end 2000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og i Baltikum samles tusindvis af tilhørere i skumringstimen kl. 19 for at lytte til en nordisk fortælling. Måske kan der sættes verdensrekord i højtlesning, når vi på nøjagtig samme tidspunkt **samles og lytter til et afsnit fra Sigrid Undsets roman ”Kristin Lavransdatter”?**

Der sættes fokus på kvinder og kvinders stilling og livsbetingelser i Norden i et historisk og nutidigt perspektiv; idet kvinders deltagelse i nordisk kunstliv og den nordiske intellektuelle historie har været, og er særdeles vigtig – både som traditionsbærere og som nyskabende.

Oplæsning af ”Kristin Lavransdatter” skrevet af **Sigrid Undset** (1882-1949), der er født i Danmark og opvokset i Norge. I **1928** fik hun **nobelprisen** for trilogien ”Kristin Lavransdatter”, på grund af værkets kraftfulde beskrivelse af livet i den norske højmiddelalder, trilogien handler om det nære forhold mellem Kristin og hendes far, samt om hendes kærlighed til Erland, som hun mod sin fars vilje gifter sig med.

Birgitte Skyum-Nielsen fortæller om forfatteren Sigrid Undset, og der vises relevante filmudklip. Vi synger norske sange, og der spilles norsk musik af Præstø musikskole.

Entré og kaffe/te og kage kr. 50

Vindere i vores sidste blad blev:

Børn: Krestine Basland, Bankevej 61, 4750 Lundby

Voksne: **Jytte Nielsen, Jungshovedvej 38, 4720 Præstø**

JUNGSHOVEDKALENDER

Lørdag	29. sep.	Arbejdsdag på Jungshoved skole
Søndag	7. okt.	Røde Kors-indsamling
Torsdag	18. okt.	Pensionistforeningens løvfaldstur
Torsdag	25. okt.	Rejseforedrag i Rejsestalden - BALI
Torsdag	8. nov.	Lokalrådsmøde
Mandag	12. nov.	Skumringsaften - FORENINGEN NORDEN
Torsdag	15. nov.	Rejseforedrag i præstegården - ROM
Torsdag	22. nov.	Kulturaften på Skolen - VENDEPUNKTER
Lør-søn	1.-2. dec.	Julemarked på Jungshoved skole
Tirsdag	11. dec.	Pensionistforeningens julefrokost
Torsdag	13. dec.	Julehygge i præstegården

GUDSTJENESTER

Søndag	30. sep.	Jungshoved: 10.30	Allerslev: 9.00
Søndag	7. okt.	Jungshoved: Ingen	Allerslev: 9.00
Søndag	14. okt.	Jungshoved: 9.00	Allerslev: 10.30
Søndag	21. okt.	Jungshoved: Ingen	Allerslev: 9.00
Søndag	28. okt.	Jungshoved: 10.30	Allerslev: Ingen
Søndag	4. nov.	Jungshoved: 19.00	Allerslev: 10.30
Søndag	11. nov.	Jungshoved: 10.30	Allerslev: Ingen
Søndag	18. nov.	Jungshoved: 9.00	Allerslev: 10.30
Søndag	25. nov.	Jungshoved: Ingen	Allerslev: 10.30
Søndag	2. dec.	Jungshoved: 10.30	Allerslev: 9.00
Søndag	9. dec.	Jungshoved: Ingen	Allerslev: 9.00
Søndag	16. dec.	Jungshoved: 9.00	Allerslev: 10.30