



VANDRETUR TIL SMIDSTRUP, AMBÆK OG STENSTRUP 12/8 km.



Start turen ved at gå mod syd ad Mislehøjvej. Gør et ophold ved gravhøjen Mislehøj, hvor der er en oplysningstavle, der fortæller om stedet.

Fortsæt turen til Jungshovedgården. Oprindelig lå avlsbygningerne ved Jungshoved slot, men blev flyttet hertil i 1806 efter slottet var revet ned. Gå videre og nyd den smukke udsigt over Jungshoved Nor mod Tjørnehoved skov og markerne ved Gammel Oremandsgård. Jungshovedvej krydses og turen går ad Klindse Hovedvej til Smidstrup. På højre side er dyrkede marker, på venstre side smukke enge og udsigt til Ræveholms mose og langs vejen stynede popler.

På engene ses køer, heste, kåde harer, rådyr og masser af insekter, og i maj blomstrer den fredede gøgeurt. I luften og på engen ses viber, stære, lærker, måger, gæs, fasaner, agerhøns, musvåger, kærhøge, havørne, glenter på træk og m.fl.



I landsbyen Smidstrup kan du gå den korte rute til højre til Stenstrup eller dreje til venstre gennem byen og op ad bakken, til du møder en skovvej til højre. Gå op forbi det gule skovfogedhus og gennem Kohave Skov, en blandet skov af nåletræer og løvtræer. Om foråret blomstrer skovbunden med anemoner, kodrivere, vorterod og guldstjerner.



Sagnet fortæller, at Svend Gønge og hans mænd fragtede en stor kiste med penge fra Vordingborg til det belejrede Københavns borgmester gennem Ræveholms mose og Kohave Skov.



Når du kommer ud af skoven, drejes til højre ad landevejen mod Ambæk.

For ca. 12.000 år siden var her tundra, og her fulgte de første mennesker på Jungshoved rensdyr på træk. Man ved det med sikkerhed, fordi man har fundet et skraberedskab, en zinken, her på marken mellem Egebjerg og Skovhuse.

I landsbyen Ambæk drejes til højre mod Stenstrup, op ad bakken til sognets næsthøjeste punkt ca. 17 m. o. h., hvorfra der er en smuk udsigt over moser, skove, enge og fjord. Prøv at finde det sted, hvorfra man kan se vingerne på 6 vindmøller.

På vej ned ad bakken slår vejen et skarpt knæk to gange. Stedet kaldes Kongeledet. Sagnet fortæller, at kong Valdemar Atterdag (1320-1375) hver midnat efter sin død, må ride fra Vordingborg til Gurre, fordi han kom til at sige, at Vorherre måtte beholde sit himmerige, hvis bare han måtte beholde sit elskede slot i Gurre. På vejen kommer han her forbi, og man kan høre hans hunde glamme og heste pruste. Flere sagn på egnen er knyttet til hans ridt.

På venstre side af vejen ses dyrkede marker men i stenalderen gik fjorden helt her ind, og på skråningerne lå flere bopladser. I Stenstrup drejes til venstre. Ved byens gadekær kan madpakken nydes. Midt i byen ligger en gammel rytterskole fra 1721 og en gammel smedje. Læs mere byen og livet i gadekæret i infoskabet. Fortsæt turen op ad bakken, kryds Jungshovedvej og gå ad Hovmarken til Jungshovedgården, hvor du drejer til venstre tilbage til Jungshoved By.

God tur!



VANDRETUR TIL SMIDSTRUP, AMBÆK OG STENSTRUP 12/8 km.



Turen er udarbejdet af Jungshoved Lokalråds Tur- og naturudvalg. Start ved ●
Og følg den rosa rute mod Smidstrup, Ambæk og Stenstrup. God tur.

Tekst og tegninger Lise Jacobsen